

PAASEEDITIE

Wat betekend Pasen voor Oekraïners?

Velen kijken er al het hele jaar naar uit. Het familiediner! Christenen in Oekraïne vasten zeven weken. Jongens gaan achter de meisjes, die ze kennen, aan.

Lees wat Pastor Laszlo Bákos schrijft hierover:

Het hele jaar door bereiden Christenen zich voor op deze dag, jong en oud. Met Pasen gaan ze feestelijk gekleed en maken ze een feestelijk diner klaar. Na zeven weken vasten kun je eindelijk proeven wat de ziel begeert, plezier hebben en genieten: "Laat deze dag door de Heer worden geschapen, laten we ons verheugen en er blij mee zijn." Zoals Christus zelf zei: "Ik heb hen laten delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij: Ik in hen en U in Mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad zoals U Mij liefhad". (Johannes 17:22 en 23).

Vrouwen besprenkelen met water is een paastraditie. Zoals gewoonlijk zullen de jongens vanaf het ochtendgloren op Paasmaandag de bekende meisjes met water besprenkelen, de laatste jaren deden ze dit alleen met geurige eau de cologne.

Hoe zal het dit jaar zijn om Pasen te vieren? We hebben ongeveer 100 voedselpakketten uitgedeeld. Met deze basisproducten zullen de vrouwen het Paasdiner klaarmaken. Minder uitgebreid en minder vrolijk dan ooit.

Laszlo sprak ook met vluchtelingen die een veilig heenkomen zoeken in de Sub Karpaten. Een betrekkelijk veilige regio tot nu toe. Velen zochten daar al een toevluchtsoord.

Ook deze week hebben we hulp kunnen bieden aan de vluchtelingen in Oekraïne, wat zeer goed werd ontvangen door de mensen. Het was heel moeilijk om te luisteren naar de pijn van de mensen door hun ervaringen met de oorlogssituatie! Ik ontmoette een man die uit Donetsk was gevlucht en al 8 jaar in een kelder woonde, maar de huidige situatie was te veel voor hen, dus besloten ze hun huis en hun leven daar te verlaten! God zegene hen en geef ze hun leven terug!

Gebedspunten:

- bescherming voor de soldaten
- de vluchtelingen en hulpverleners
- de achterblijvers
- Vrede!

Danken

- de mogelijkheid tot helpen

